



ערבות ליד שרה

חלי ערוסי ותימור בלעיש הן שתי נערות אמריקאיות שציינו את בת המצווה שלהן בדרך מיוחדת ולא שגרתית. הן השתתפו בתחרות שעורך ארגון "ערבות" בכל שנה, בה המשתתפים בני מצווה ובנות מצווה יוזמים ומוציאים לפועל פרויקט אישי הקשור לחסד ולתיקון עולם. שתיהן בחרו בפרויקטים הקשורים ליד שרה. הן זכו בשניים מתוך שלושת המקומות הראשונים.

"ישראל שלי" תימור בלעיש, ניו יורק

ביקשתי ליצור משהו בעל משמעות לי ולקהילה בה אני חיה. רציתי שאנשים יכירו את ישראל היפה ולא רק את זו שרואים מבעד למסך הטלוויזיה. הכנתי וידאו על "ישראל שלי" ובה הראיתי את כל היופי, העושר והשמחה שיש בישראל. זה מקום מדהים. אני מקווה שאנשים יכולים לצפות מעבר להתמודדויות היומיומיות שלהם ולהכיר ולהעריך את היופי שבה.

הכנתי צמידים בצבעים כחול ולבן, צבעי דגל ישראל, שעליהם כתוב "עם ישראל חי". ישראל שלעולם לא תחדל להתקיים. הרווחים ממכירת הצמידים נשלחו ליד שרה. יד שרה הוא ארגון ישראלי, שמסייע לחולים, למגובלים, לקשישים, בודדים, ומרותקי בית בעזרת מערך של שירותים, שמטרתם להפוך את הטיפול בבית לאפשרי. הארגון הזה עוזר לכל האנשים בישראל ומסביב לעולם, בלי להתחשב ברקע שלהם.

בעולם שלנו היום, אנשים מסתכלים על אחרים שהם שונים כ"לא נורמליים". יד שרה מאפשרת לאותם אנשים להשתלב בעולם. לישראל יש קונפליקטים שהם ייחודיים לארץ שלה, שבעינינו יכולים להיראות כדברים שאי אפשר להתמודד איתם. למרות זאת, ישראל ואנשיה הם בדיוק כמונו. אם ניקח את הזמן להסתכל פנימה, אנחנו נבין שלאנשים בישראל יש את אותם חלומות ותקוות כמונו. אני רוצה להראות לאנשים שאי אפשר להסתכל על דברים בצורה חד-ממדית. איך אדם יכול להבין את ישראל כשהוא לא העריך את היופי שלה, את העזרה והאהבה?

מכרתי הרבה צמידים ושלחתי \$1800 ליד שרה. אני מקווה להמשיך לבנות מודעות אצל אנשים מסביב לעולם. אני מקווה שהמסר שלי היה ברור - דברים הם לא תמיד מה שהם נראים, הם אף פעם חד-צדדיים.



תימור בלעיש



חלי ערוסי עם סבה בכיקור ביד שרה

"תן יד ליד שרה" חלי ערוסי, ניו ג'רזי

הכל התחיל כשישבתי וחשבתי איזה סוג של "פרויקט חסד" אני רוצה לעשות. הרגשתי שכולם צריכים לקבל עזרה, לא רק חולים, לא רק עניים, לא רק ילדים ולא רק מבוגרים, אלא כולם. כך הגעתי לארגון הנפלא - יד שרה.

"ערבות"

הוא ארגון שנוסד בניו יורק בתשס"ב- 2002 במטרה ליצור תכניות לימוד ופרויקטים בנושאי חסד, צדקה ותיקון עולם. הארגון פונה לבתי ספר יהודיים וקהילתיים ומציע למחנכים ולתלמידים הזדמנות ייחודית להשתתף בתוכניות חדשניות ובעלות משמעות, על מנת להפוך ערכים אלו למציאות. "ערבות" מתאם עבור התלמידים הזדמנויות להתנדבות במגוון של מוסדות צדקה, ומאפשר להם לבטא במגוון פעילויות את תמיכתם ואהדתם לישראל.

יד שרה הוא ארגון מדהים שעוזר לכולם; הם עוזרים לרעבים, לעניים, לחולים ולכל סוגי האנשים. יד שרה היא גם ארגון שמסייע לאנשים מכל הגילאים. לארגון הזה יש סניפים רבים ברחבי ישראל. יש להם מגוון רחב של שירותים שונים, כולל מרכזי שיקום לאנשים בעלי צרכים מיוחדים, מרפאות שיניים גריאטריות, שירותי חמצן וציוד מיחד, ספריות עצמאיות ומרכזי העשרה לילדים בעלי צרכים מיוחדים ולמשפחותיהם, והרבה יותר.

ברגע שבחרתי ארגון, השאלה הבאה הייתה, מה לעשות? החלטתי לעזור בשני מישורים: גיוס כספים והתנדבות. החלק של גיוס הכספים נעשה בעיקר באמריקה. גייסתי כספים ע"י מכירת צמידים שעליהם כתוב "תן יד ליד שרה". מכרתי צמידים בבית הספר שלי, וחברים סייעו לי ומכרו צמידים בבתי ספר אחרים. בנוסף, תרמתי חלק מהכסף שקיבלתי לבת המצווה שלי ליד שרה.

לאחר זמן מה נסעתי לישראל כדי לחגוג בארץ הקודש את הבת מצווה שלי וכדי לבצע את החלק השני של פרויקט החסד שלי. בבוקר, לפני הגיגת הבת מצווה, באתי ליד שרה עם בני משפחתי כולל הסבים, הדודים ובני הדודים והתקבלנו בחיוך רחב ע"י כל הצוות ביד שרה. מתנדבת מיד שרה ערכה לנו סיור ואז ניגשנו לעסקים. משימתנו באותו יום הייתה להרכיב הליכונים. התפצלנו לכמה קבוצות ובנינו את ההליכונים. לצד ההתנדבות, לא יכולתי לשכוח להזכיר את יד שרה בנושאים המצווה שלי באירוע שהתקיים באותו ערב. סיפורתי עד כמה הארגון הזה מדהים.

כל מה שעשיתי ביד שרה היה מהנה אבל הרגשתי שזה לא היה מספיק. חזרתי לישראל בקיץ והחלטתי לבוא שוב ליד שרה. התנדבתי עם אחותי וסייענו לקשישים בפעילויות ובפיזיותרפיה. החלטתי לגייס עוד כספים ליד שרה, במיוחד אחרי המלחמה. הבנתי שאם אמצא רעיון שיעניין אותי אוכל גם ליהנות מכך. החלטתי להעלות בבית הספר מחזה כאירוע התרמה. המחזה שבחרנו היה "פרטיזן צעיר", המבוסס על סיפור שכתבה ניצולת שואה - ברכה וייסברת'. במחזה מסופר על ברכה שהצטרפה עם משפחתה לקבוצת פרטיזנים. כשהצגה תעלה בבית הספר נעמיד דוכנים לממכר אוכל ויהיה לנו בוטיק קטן עם פריטים שעוצבו ע"י התלמידים. גם האחיות שלי נרתמו לעניין והן ימכרו תכשיטים מחרוזים. כל הכסף שיושג ייתרם ליד שרה, ולעוד ארגוני צדקה בישראל.

פרויקט החסד שעשיתי בכיתה ו' שינה את חיי. אהבתי להתנדב ולגייס כספים, והכי חשוב, אני מרגישה שעשיתי שינוי בחייו של מישהו. בתקווה שזורק ההתחלה...